



Vloeiend & vlot

**Plus**



## zinnen/woorden

- Ze boorden de metrotunnel met een **gigantische** machine. gigantische
- Mijn oom lijkt een beetje gek; hij gedraagt zich erg **excentriek!** excentriek
- 'Hoe vreemder, hoe liever,' zegt Ben, die van **curieuze** dingen houdt. curieuze
- Zeventig kilometer ten zuiden van Turkije ligt het eiland **Cyprus**. Cyprus
- Aan de zuidoostelijke kust van Afrika ligt het land **Mozambique**. Mozambique
- Een van de landen die aan Rusland grenzen, is **Oekraïne**. Oekraïne
- Als iemand stomverbaasd is, zeg je ook wel: hij staat **perplex**. perplex
- Als je van werelddeel naar werelddeel vliegt, vlieg je **intercontinentaal**. intercontinentaal



## opbouwzin

‘Meneer Zuidertuil was een ietwat excentrieke multimiljonair,’ vertelt hij.

‘Meneer Zuidertuil was een ietwat excentrieke multimiljonair,’ vertelt hij, ‘en hij heeft van zijn geld een enorme collectie bijeengebracht.’

‘Meneer Zuidertuil was een ietwat excentrieke multimiljonair,’ vertelt hij, ‘en hij heeft van zijn geld een enorme collectie kunstschaten en curieuze voorwerpen bijeengebracht.’

‘Meneer Zuidertuil was een ietwat excentrieke multimiljonair,’ vertelt hij, ‘en hij heeft van zijn geld een enorme collectie kunstschaten en curieuze voorwerpen bijeengebracht in dit speciaal daarvoor ontworpen gebouw.’



## tekst: het museum

### Met groep 8 naar het Zuidertuilmuseum

Meester Roeland verzamelt de kinderen van groep 8 om zich heen in de gigantische hal van het Zuidertuilmuseum. ‘Meneer Zuidertuil was een ietwat excentrieke multimiljonair,’ vertelt hij, ‘en hij heeft van zijn geld een enorme collectie kunstschaten en curieuze voorwerpen bijeengebracht in dit speciaal daarvoor ontworpen gebouw.’

Carianne steekt haar vinger op en moppert: ‘Een museum is toch altijd oersaai?’



‘Ik denk niet dat jullie het Zuidertuilmuseum saai zullen vinden,’ glimlacht meester Roeland. ‘Zuidertuil heeft met zijn privéjet intercontinentaal gereisd, van New York naar Cyprus, van Mozambique naar Oekraïne en naar alle landen daartussenin. Hij kwam altijd met een volgestouwd vliegtuig terug, blakend van enthousiasme over al zijn nieuwe vondsten en aankopen. Ik wed dat jullie perplex zullen staan van alles wat je gaat tegenkomen.’ De meester deelt de museumspeurtocht uit en groep 8 begint er meteen nieuwsgierig in te neuzen. ‘Hm ...’ merkt Carianne zuur op. ‘Als ik straks blij terugkom van deze speurtocht, kunnen ze mij meteen in de zaal Wereldwonderen tentoonstellen: als de eerste van de familie Zwartmans die een museum leuk vindt!’





tekst: verhaal

### Op vogelexcursie

Mijn vriend Bertram is een enthousiaste vogelliefhebber, die de geluiden van ongeveer driehonderdtwintigduizend verschillende vogels uit elkaar kan houden, als je het mij vraagt. Fluit er ergens zo'n beestje hoog in de boomtoppen, dan weet hij welke vogel het is! Hij zeurt me altijd de oren van mijn hoofd om hem eens te vergezellen en daarom slenterde ik eergisteren zuchtend met hem de bossen in.

Boven ons hoofd klonk algauw een snel, tjakkend geluidje:  
TRRRWIKWIKWIKWIKWIK!



‘Dat is de groene piezelwietser!’ kraaide Bertram, of iets wat erop leek. Ik kan al die vogelnamen niet onthouden. Bertram vervolgde zijn les met groot enthousiasme: ‘De rode piezelwietser klinkt namelijk melodieuzer: TRRRWOEIKWOEIKWOEIK! En de roep van de gestreepte piezelwietser is trager en lager, zoiets: TRRRWAK-WAK-WAK ...’

‘Nounou, interessant,’ reageerde ik zonder een spootje geestdrift, ‘ge-wel-dig!’

Helaas dacht Bertram dat ik het meende en hij sleurde me dat hele ellendige bos door en liet me alle driehonderd-twintigduizend vogels horen. Maar tegen de avond klonk er een geluid dat hij niet kon thuisbrengen: PRR ... WIOE-BRR! Je had zijn gezicht moeten zien. Ik wees grijnzend op mijn maag en verklaarde: ‘Dat was de grote hongerwolf die maar één vogelsoort kent: gebraden kip!’

