



Vloeiend & vlot

E7



zinnen/woorden

- Voor kinderen wordt nieuws uitgelegd in een apart **journaal**. journaal
- De verschillende kanten van een zaak noemen we **aspecten**. aspecten
- In dit hippe tijdschrift staan veel goede **modeartikelen**. modeartikelen
- Mijn boek telt meer dan tweehonderd **pagina's**. pagina's
- De datum waarop iets af moet zijn is de **deadline**. deadline
- Het ooggetuigenverslag van een journalist noem je een **reportage**. reportage
- Heb jij jouw brief aan de krant verzonden naar het **redactieadres**? redactieadres
- In een bedrijf gaan alle bezoekers, telefoontjes en post via de **receptioniste**. receptioniste



opbouwzin

Jullie hebben de hoofdprijs gewonnen!

Jullie hebben met jullie interview de hoofdprijs gewonnen!

Jullie hebben met jullie interview de hoofdprijs van onze communicatiewedstrijd gewonnen!

Jullie hebben met jullie interview de hoofdprijs van onze communicatiewedstrijd gewonnen:
een week meelopen met de redactie van dagblad *Het journaal van het noorden!*



tekst: de krant

De hoofdprijs!

Beste Eman en Shifa,
Van harte gefeliciteerd! Jullie hebben met je interview de hoofdprijs in onze communicatiewedstrijd gewonnen: een week meelopen met de redactie van dagblad *Het journaal van het noorden*! Het was een moeilijke keus, maar wij vonden met z'n allen dat jullie een heel leuk en boeiend onderwerp hadden voor kinderen van jullie leeftijd.

We vinden het gaaf dat jullie een weekje met ons mee komen



doen! Jullie gaan alle aspecten van het krantenvak zien, zoals het maken van reportages op locatie, het schrijven van bijvoorbeeld modeartikelen en het opmaken van de pagina's. Verder zullen jullie de stress van deadlines meemaken: tegen de tijd dat alle artikelen klaar moeten zijn, staat hier de hele redactie van zinderende spanning op zijn kop. De krant moet immers elke dag weer op tijd bij de mensen in de bus vallen!

Meld je op donderdag 12 mei om 10.00 uur op ons redactieadres, Havenstraat 11. De receptioniste zal jullie verder de weg wijzen. Vraag maar naar Maaïke de Wit. Wij hebben er alvast veel zin in. Tot 12 mei!

Groetjes, Maaïke de Wit, hoofdredacteur *Het journaal van het noorden*.



tekst: interview

Interview in de schoolkrant met Carlos, groep 8

Hallo Carlos, wij interviewen jou omdat wij na de zomervakantie ook naar groep 8 gaan. Hoe vind jij het daar?

Hartstikke leuk! We repeteren al wekenlang voor onze eindmusical: 'De toren van Pisa valt om!' Die toren bestaat echt. Het is een eeuwenoude klokkentoren in Italië, die hartstikke scheef staat. Ze hebben hem rechtgetrokken, maar natuurlijk niet helemaal, want dan zouden de toeristen wegblijven.



In onze musical verzinnen allerlei mensen knotsgekke dingen om ervoor te zorgen dat de toren niet omkukelt. Ik speel een bouwkundige.

Vind je dat een leuke rol?

Ja, want ik wil toevallig echt bouwkundige worden, liefst in Brazilië waar mijn vader vandaan komt! Ik ga na de basisschool naar de brugklas havo/atheneum. Dat wilde ik ontzettend graag en dat klopte gelukkig ook met de citotoetsscore.

Hoe vond je de citotoets?

Mwah.

Heb je nog een advies voor de kinderen van groep 7?

Maak er een superleuk schooljaar van, want dit is het allerlaatste jaar dat je bij elkaar in de klas zit!





zinnen/woorden

- Mijn vader bewaart al zijn belangrijke papieren in zijn **bureau**.
- De markt bevindt zich in het hart van de stad: het **stadscentrum**.
- Bij het verkeersongeval stonden wel drie **ambulances**.
- Ik ga elke week boeken lenen bij de **bibliotheek**.
- Een brandweerpak is gemaakt van **hittebestendig** materiaal.
- Mijn oom bezit van dat zeldzame boek twee **exemplaren**!
- Het was in de auto koeler dan buiten dankzij de **airconditioning**.
- Mijn neefje maakte op zijn zevende al krantjes; hij heeft denk ik **journalistenbloed**!

bureau
stadscentrum
ambulances
bibliotheek
hittebestendig
exemplaren
airconditioning
journalistenbloed



opbouwzin

Eman en Shifa stonden bij het bureau van de hoofdredacteur.

Eman en Shifa, de winnaars, stonden bij het bureau van de hoofdredacteur.

Eman en Shifa, de winnaars van de communicatiewedstrijd van *Het journal van het noorden*, stonden bij het bureau van de hoofdredacteur.

Eman en Shifa, de winnaars van de communicatiewedstrijd van *Het journal van het noorden*, stonden bij het bureau van de hoofdredacteur toen er een journalist langsende.



tekst: de krant

Brand!

Eman en Shifa, de winnaars van de communicatiewedstrijd van Dagblad *Het journaal van het noorden*, stonden bij het bureau van de hoofdredacteur toen er een journalist langsende. ‘Hé,’ riep hij, ‘zijn jullie niet die twee die deze week met ons meelopen? Ik ben Peter. Kom gauw, er is brand in het stadscentrum.’

Dat lieten Eman en Shifa zich geen twee keer zeggen en ze renden achter Peter aan. In de verte hoorden ze de sirenes al van ambulances en brandweerauto’s.



‘De bibliotheek staat in de fik!’ riep Eman toen ze de plek naderden waar vette wolken de lucht in kolkten. Hij staarde naar de brandweerman die in hun hittebestendige pakken en met ademluchtmaskers op armen vol boeken het brandende pand uitsjouwden. ‘Wat doen die nou?’ vroeg Shifa stomverbaasd. ‘Waarom wagen ze hun leven voor een stel boeken?’ ‘Jij hebt het ware journalistenbloed,’ lachte Peter. ‘Stel jezelf duizend vragen!’ Toen hij de vraag doorgaf aan een brandweerman, zei die: ‘Het zijn kostbare exemplaren van eerste drukken. Het is een beetje te heet voor ze, daarbinnen ...’ Met een grijns achter zijn ademluchtmasker vervolgde hij droogjes: ‘De airconditioning doet het niet al te best meer, denk ik!’

